

Beste mensen,

Hebben jullie, als je de krant openslaat of op nieuwssites googelt, ook niet het gevoel dat je meer en meer alleen nog maar kommer en kwel en dreiging en crisis leest. Ik wel!

En als ik met deze opmerking wellicht m'n kop in het zand lijk te willen steken, dan is dat echt niet mijn bedoeling.

Nee, ik hou echt aandacht voor alle problemen in de wereld. Maar waar ik naartoe wil is dat ik eigenlijk die positieve toon ook wel weer eens wat explicieter zou willen lezen en horen. U weet wel, de toon van kansen en uitdagingen.

Ook al vind ik het thema geweldig, vandaag geen “donut economie” of “trots” als duw in de rug. Vandaag geen academisch hoorcollege.

Daarnaast ook geen clichés die u waarschijnlijk toch liever niet wilt horen. Toch noem ik er puntsgewijs, voor de vorm, een paar op:

- 1. De drempel van het nieuwe jaar waar we met z'n allen op staan**
- 2. De onzekere tijden**
- 3. De ontwikkelingen die elkaar in razendsnel tempo opvolgen**
- 4. De inzet waarvoor u bedankt wordt**
- 5. De uitdagingen die kansen zijn**
- 6. De ups en downs die achter ons liggen**
- 7. De voortzetting van de inspirerende samenwerking waarnaar wordt uitgekeken of**
- 8. Het juist nu vooruitkijken**

Hier ga ik het dus dit jaar -vermoedelijk- niet over hebben!

In ieder geval dank voor de tips Jan.

Het spreekt allemaal zo vanzelf. Cliches dus. Ik zal er niet lang op ingaan, want uiteraard wil ik u straks niet van de proeverij afhouden. "De man van de koude hapjes en het warme bier" is nou niet de reputatie die ik ambieer.

**Maar nu wil het geval, dat ik als burgemeester ook wel even terug moet kijken, toch?
En ook al klinkt het cliché, ik wil u allen, even als in voorgaande jaren oprecht bedanken voor afgelopen jaar. Bijvoorbeeld onze hulpverleners, onze mantelzorgers en iedereen die een steentje bijdraagt aan een mooiere samenleving. Iedereen geweldig bedankt!**

Nu, vanmiddag, wil ik liever kort met u vooruitkijken op het thema van vandaag, ook al staat het in het eerdergenoemde cliché lijstje.

Kort, want het verzoek was: “hou het kort!”

Ik wil het vandaag namelijk met u hebben over het nieuwe jaar. Het oude jaar is klaar!

En dat nieuwe, positieve jaar begint bij nu. Een jaar met, en ja daar komt ie dan toch: “uitdagingen”, maar vooral ook een jaar met “kansen”.

Onze gastspreker bijvoorbeeld is iemand die hier vanuit Steenwijk, zelf zijn kansen heeft gepakt en ten volle benut. U gaat het straks horen.

Of onze kinderburgermeester Tessa die kansen zag en ziet voor kinderen in onze gemeente. Kansen om onze gemeente mooier te maken en om de wereld te verbeteren; de plasticsoep of het pesten aan te pakken. En zij heeft die kans gepakt door gewoon ook aan het stuur te willen zitten. Leeftijd is geen issue.

En daar waar ik begon over de kranten, over de media dus, hoop ik, nee verwacht ik, dat er de komende dagen mooie, hoopvolle en kansrijke artikelen over Steenwijkerland in alle media staan. Het kan niet anders dat over Steenwijkerland vooral en boven alles het positieve de komende tijd genoemd wordt.

Daar waar vandaag de titelsong van “Kaatje bij de Sluis” wordt gezongen, hebben we het eigenlijk over alle kansrijke evenementen die aanstaande zijn in onze gemeente.

Inwonersinitiatieven zijn de komende jaren nog kansrijker dan ze al waren. Wij geven ruimte aan uw eigen projecten en initiatieven in uw eigen buurt. U staat zelf aan het stuur in uw dorp of wijk. U moet dat stuur wel pakken.

En lang niet iedereen zal op het Business gala geweest zijn, maar man oh man “wat mooi man”. Wat hebben we een mooie bedrijven in onze gemeente van klein tot heel groot. Van lokaal tot world wide leading. Er gebeurt hier wat in onze samenleving.

Kansrijk Steenwijkerland is groter dan het ooit was. Steenwijkerland groeit niet alleen in omvang maar ook in haar toonaangevende rol in het pakken van kansen. We zijn al met al echt een “grootsere” gemeente geworden.

En nu begeef ik me toch even op glad ijs. En ik heb er echt wel over nagedacht of ik dit kon zeggen, maar Steenwijk keek altijd met een scheef, soort van Ajax-Feijenoord oog, naar Meppel.

Ook wel een beetje met een gevoel van een halve centimeter kleiner. Een beetje de underdog leek het wel. Ik heb in Meppel gewoond. In Meppel leeft dat niet. Die underdog hebben we hier zelf verzonnen.

Ik spreek echter nog wel veel Meppelers en nu is het: “potverdorie wat doen jullie daar mooie dingen met elkaar in Steenwijkerland!”. Dit hoor ik daar van inwoners, maar zeker ook meer en meer van Meppeler ondernemers.

Dus M P P L kan weer gewoon Meppel gaan heten! Onze goede buur waarmee we de komende jaren samen kansen gaan pakken.

Onze kansen, onze toekomst ligt in de regio.

Samen met gemeenten om ons heen en de regio Zwolle pakken we die kansen samen op. Samen meer massa, samen meer slagkracht en samen is sowieso mooier dus daarom samen.

Laat mij nog een ander mooi voorbeeld noemen waar we de komende jaren aan gaan bouwen. Samen met een andere ontvangende partij vanmiddag, Defensie.

Defensie vervangt en renoveert de Johannes Postkazerne in Havelte en Steenwijk.

Een project waar ongeveer een half miljard euro voor is vrijgemaakt om samen met ons, met onze ondernemers, met de regio vorm en inhoud aan te geven.

Ver- en nieuwbouw, spoorse aanpassingen, infra, openbaar vervoer en grote onderwijskansen. Ja, ook onderwijskansen samen met de onderwijsinstellingen in de regio horen bij diezelfde uitdaging van onze kazerne. De operationele gereedstelling van Defensie wordt hierdoor verbeterd, maar zeker ook de werk en woonomstandigheden.

Dus ook kansen voor onze horeca en middenstand. Voor onze inwoners en ondernemers.

Ik heb het hier over leefbaarheid die verder gaat dan alleen het kazerneterrein.

Kansen voor ons, maar ook voor onze buurgemeenten. Ik kijk enorm uit naar deze samenwerking en het faciliteren van een van de grootste en modernste kazernes van Nederland in onze gemeente.

En als ik het over de toekomst en kansen heb, heb ik het uiteraard ook over hoop.

En dan heb ik het in de eerste plaats over heel veel oog en begrip voor elkaar.

De serieuze noot hierin is echter, dat niet iedereen kansen kan pakken of het geluk heeft te willen of kunnen waar hij of zij van droomt.

Omdat het mentaal of fysiek niet kan, maar ook omdat we als samenleving die ruimte nog niet geven. Het op een of andere manier nog niet gegund wordt. Nog stappen te zetten hebben.

En als ik dan zeg, dat-iedereen-anders-is, dan heb ik het over groepen mensen in onze samenleving die ook op zoek zijn naar wie ze zijn en hoe ze hier zichzelf kunnen zijn.

Lieve mensen, help elkaar door ruimte te geven zonder te oordelen of veroordelen of iets goed, gek of apart is. Zelfs het woordje “bijzonder” kan al beladen zijn of overkomen.

Als gemeenschap heb je juist kleurrijke mensen nodig, want gelukkig, zeg ik maar, is niet iedereen hetzelfde. Dat zou onze gemeente alleen maar saai maken. Mensen die hun nek uit durven steken, niet in een klassiek hokje passen en dat ook niet willen. Of zij die echt wat meer van de rest van de wereld hebben gezien.

Een andere kleur, LHBTIQ+, jong of oud, een warme plek in onze samenleving verdient iedereen in deze gastvrije gemeente.

Maar eerlijk gezegd zijn we er nog lang niet. Gun elkaar ruimte en respect!

Vrijheid is een heel belangrijke voorwaarde voor geluk. Eigenlijk de enige voorwaarde op een kleurrijk en fijn bestaan.

Ik kan vanmiddag niet alles benoemen. Maar wat hebben we in de afgelopen periode ons best gedaan voor de ontheemden uit Oekraïne of andere gevaarlijke plekken op de wereld.

En was dat genoeg? En wat is nodig? De ellende om ons heen in de wereld houdt niet op.

Doen we veel? Ja!

Moeten we dat blijven doen? Ja!

Ook het komende jaar zullen we ons in blijven zetten voor al diegenen die onder barre omstandigheden bij ons hebben aangeklopt voor hulp. Dat hoort namelijk ook bij onze gemeente.

En ook hier, beste mensen, liggen kansen om bijvoorbeeld deze grote nood te combineren met de eigen nood van onze jongeren die ook op zoek zijn naar bijvoorbeeld woonruimte om zelfstandig te starten.

Want draagvlak en begrip voor de eigen samenleving hoort daar meer dan ooit ook bij. Juist nu!

Beste mensen, deze nieuwjaarsreceptie in de mooiste gemeente van Nederland gaat niet over iets nieuws, over iets gekks of over iets bijzonders.

Nee, deze bijeenkomst gaat over bij elkaar en met elkaar het komende nieuwe jaar vieren.

Misschien dan stiekem toch wel over die clichés maar dan wel hele mooie. Zullen we ze vanaf vandaag dan ook maar tradities noemen?

Het nieuwe jaar inluiden op weg naar samen mooie dingen doen. En positieve verhalen vertellen en lezen.

Dat doen we door er nu bij stil te staan en op een positieve uitdagende manier mee om te gaan, en ja Jannes het moet even in het Engels, want:

“The best way to take care of the future is to take care of the present moment.”

Andra en ik wensen u allen een heel fijn, gezegend en kleurrijk mooi nieuw jaar!